

Hoofdbureau van Politie
Rustenburg
6701 DV Wageningen

73811
00370-19111

Aduard, 1 maart 1994

L.S.,

Mondeling uitvoeren
naam Adjudant Meijer en
dhr. F.v.d. Hare.

Betreft: opsporing van familielid

Reeds geruime tijd ben ik, J. Wobbes te Aduard, bezig met een onderzoek naar het lot van een oom van mij die tijdens de oorlogsperiode is verdwenen. Mijn oom is, samen met een 2-tal metgezellen, op 1 november 1944 vanuit Hoogkerk vertrokken naar het bevrijde Zuid-Nederland. Het gezelschap bestond uit de volgende personen: Hendrik Wobbes geb. 15-12-1919, Geert Wijdeveld geb. 22-08-1922 en Jan Gouman geb. 13-06-1916. Geen van hen is na de oorlog teruggekeerd. Tot nu toe ben ik het volgende te weten gekomen:

Het 3-tal is op 1-11-1944 vanuit Hoogkerk vertrokken en enige dagen later aangekomen in Tiel. Vervolgens is men de Waal overgestoken en heeft men contact gelegd met een geallieerd (Engels?) legeronderdeel. Van hen hebben ze opdracht gekregen om met een (radio) zender terug te keren naar bezet gebied met vermoedelijk als doel om van daaruit de geallieerden van informatie te voorzien. Een geallieerde militair vergezelde hen. Uit 2 verschillende bronnen heb ik gehoord dat men aangekomen zou zijn in (de omgeving van) Wageningen waar men helaas door de bezetter is ingerekend en gevangen gezet in een schoolgebouw. Op een nacht zou een aantal gevangenen zijn overgebracht aan boord van een schip dat vertrokken is met vermoedelijke bestemming Duitsland. Het schip, met de gevangenen aan boord, zou uiteindelijk in de Oostzee tot zinken zijn gebracht.

Het laatste deel van dit verhaal zou in de jaren 1954-1955 door een agent van politie uit Wageningen zijn verteld aan de familie Gouman te Barendrecht. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij kunt vertellen wat er klopt van deze, door de agent vertelde, geschiedenis. Om meer gegevens te verkrijgen heb ik mij ook gericht tot de heer Gast van de gemeente Wageningen, eveneens heb ik mij schriftelijk gewend tot het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Mocht u meer gegevens hebben in verband met deze of soortgelijke zaken dan hoor ik dat ook graag van u. De naam van de politieagent is v.d. Meiden of van der Mijden aldus de familie Gouman.

Graag wil ik u alvast hartelijk dankzeggen voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

J. Wobbes
Snikweg 32
9831 PR Aduard
tel. 050-239302 (kantoor)
05903-2268 (thuis)

